

Nieuwsbrief



schooljaar 2022-2023 vrijdag 3 februari



Wat zijn ze voorbij gevlogen: De Nationale Voorleesdagen!

Vanmorgen hebben we de Nationale voorleesdagen op de Paulusschool alweer afgesloten met een mooi verhaal en een lekker ontbijtje. En wat waren het leuke dagen! Met voorlezen in de gymzaal, ouders, oma's, opa's en biebvrijwilligers in de groep, voorlezen aan elkaar, een bezoek van de burgemeester en smullen bij een ontbijtje vanmorgen.

En ons motto op de Paulusschool blijft ook na deze dagen:
Voorlezen? Op school en thuis, gewoon doen!

Benieuwd naar nog meer foto's en stukjes geschreven door de kinderen van de school? Verderop in deze nieuwsbrief vind je nog meer informatie.



Kim en Evelien
Leesspecialist en bibliotheek coördinator

Kalender

Week van 6 februari t/m 10 februari 2023		
Maandag	6 feb.	
Dinsdag	7 feb.	Lesvrije middag Alle leerlingen om 12 uur uit.
Woensdag	8 feb.	
Donderdag	9 feb.	
Vrijdag	10 feb.	1 ^e rapport

Week van 13 februari t/m 17 februari 2023		
Maandag	13 feb.	Deze week oudergesprekken
Dinsdag	14 feb.	
Woensdag	15 feb.	
Donderdag	16 feb.	
Vrijdag	17 feb.	Carnavalsviering, Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Nieuws uit de klassen



Na een paar drukke weken in de groepen 7/8, waarin groep 7 de CITO toetsen heeft gemaakt en groep 8 het definitieve schooladvies heeft ontvangen, was er vrijdagmiddag tijd voor ontspanning.

De kinderen uit de groepen 7/8 zijn **samen** al druk bezig met de voorbereidingen voor de carnavalsviering op 17 februari.



In circuitvorm dragen alle kinderen **groepsdoorbroken** bij aan: de kleurrijke slingers voor in de school, de maskers waarmee we de gymzaal (of feestzaal) gaan versieren en de raamversiering voor het Noorderlicht.

Warme Truien Dag

Hallo Lekker Anders Dag-fans,

10 februari is het **Warme Truien Dag**, een mooi moment om weer "Lekker Anders" naar school te komen.

Het idee achter Warme Truien Dag is simpel: trek een warme trui aan en zet de verwarming een standje lager. Hiermee zorgen we er samen voor dat we iets goeds doen voor het milieu!

Tip van het Lekker Anders Dag Team: doe het net even anders en trek 2 truien over elkaar aan, dan weet je zeker dat je het onderweg naar school niet koud krijgt!

Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram (@lekkerandersdag) voor inspiratie en leuke Lekker Anders Dag foto's, misschien zie jij jezelf wel terug!



ALLES VOELT ANDERS.
OP JULIE LEKKER ANDERS DAG.

En wat gebeurde er nog meer tijdens de Nationale Voorleesweken?

De bovenbouw vertelt over het voorlezen aan de onderbouw:

Op maandag 30 jan hadden we voorgelezen aan gr. 3/4. Je mocht zelf kiezen waar je ging lezen. Je ging in 2 tallen of alleen voorlezen aan 1 of 2 kinderen. Het was heel gezellig en leuk. 3/4 had kussentjes mee om lekker op te zitten. Je mocht kiezen in welk boek je voor ging lezen. Het duurde een half uur maar het leek op 10 min. En toen gingen we de kinderen terug naar de klassen brengen.
Groetjes Thirza 7/8B en Ilse 7/8A

Ik vond het voorlezen wel leuk om te doen, omdat het kleutertje dat ik had heel rustig was en kon toen het boekje uit was goed te vertellen waarover het boekje ging.
Groetjes Lynn 5/6A

Ik vond het voorlezen aan de kleuters wel leuk omdat ik voorlezen leuk vind om te doen en omdat het boek leuk was om voor te lezen.
Groetjes Joas 5/6B

Ik vond het voorlezen voor de kleuters leuk omdat, de kinderen konden goed luisteren en als ze iets in het boekje zien gaan ze hun ervaringen delen. Ze vonden het boekje leuk en ik ook.
Groetjes Sabrin 5/6C



Uitgenodigd door de Kinderraad

'Wie kunnen we allemaal vragen om voor te lezen op onze school?' Dat vroeg Carina aan de Kinderraad in een overleg. En toen was de burgemeester zomaar in Noorderlicht voor een lunch. Drie jongens en meisjes durfden het haar te vragen. En voorlezen? Dat vond ze een heel goed idee en dus werd de afspraak gepland!

En zo kwam het dus dat woensdag de burgemeester van Wijchen, Renske, door de Kinderraad welkom werd geheten op de Paulusschool.

De burgemeester had het boek 'De geweldige Leonidas' meegenomen om voor te lezen aan de groepen 1-2 en de kinderen van de Afdeling Jonge Kind. De kinderen van de burgemeester vonden dit boek toen zij klein waren ook super leuk.

De kinderen van groep 3-4 werden voorgelezen uit het boek 'het geheim van **Beukensteyn**'. Wat was dat leuk en spannend! De kinderen droomden weg in de verhalen. Ze hebben aandachtig zitten luisteren en hebben genoten.

Burgemeester?

'Hoe kan dat nou?

De burge**meester** is een vrouw!!

Luisteren naar een mooi verhaal en ook nog veel meer ontdekt! Burgerjuffrouws, ook een goed idee, toch? 😊

Bedankt aan iedereen die geholpen heeft voor onze geslaagde Voorleesdagen! #SAMEN



Een verdiende opsteker van en zeker ook voor de **KINDERRAAD!**

