

Nieuwsbrief



schooljaar 2023-2024 vrijdag 1 september



OP DE PAULUSSCHOOL IS HET VEILIG



OP DE PAULUSSCHOOL ZIJN WE SAMEN



OP DE PAULUSSCHOOL HEBBEN WE VERTROUWEN IN ELKAAR



OP DE PAULUSSCHOOL DRAGEN WE VERANTWOORDELIJKHEID

Yes, we zijn er weer!

Samen openden we afgelopen maandag het schooljaar op een feestelijke wijze. Voor iedereen is het een fijne start. Op naar een schooljaar waar we TROTS op mogen zijn! Veel plezier allemaal!



Kalender

| Week van 4 september t/m 8 september 2022 | | |
|---|---------|---|
| Maandag | 4 sept. | |
| Dinsdag | 5 sept. | PLEIN SPELEN 18.00 – 19.30 Informatieavond |
| Woensdag | 6 sept. | |
| Donderdag | 7 sept. | |
| Vrijdag | 8 sept. | Alle kleuters vrij |



| Week van 11 september t/m 15 september 2022 | | |
|---|----------|----------------------|
| Maandag | 11 sept. | |
| Dinsdag | 12 sept. | |
| Woensdag | 13 sept. | |
| Donderdag | 14 sept. | |
| Vrijdag | 15 sept. | KERMISVIERING |

Welkom juf Frauke

Beste ouders/verzorgers,

Via deze weg wil ik me even voorstellen... ik ben Frauke van Haren
Ik ben 36 jaar en woon samen met mijn man Bas en onze twee kinderen Rens en Lize in Wijchen. In mijn vrije tijd houd ik ervan om leuke dingen te doen met mijn gezin, te koken en borrelen voor/met vrienden, loop ik regelmatig een ronde hard en als er nog tijd over is ben ik graag creatief bezig.



Nadat ik in 2009 ben afgestudeerd heb ik heel wat jaren voor de invalpool gewerkt. Daarbij heb ik kennis gemaakt met verschillende groepen, teams en scholen. De afgelopen jaren heb ik op basisschool de Klimop in Wilbertoord gewerkt. Daar heb ik met veel plezier in unit 1 (groep 1 t/m 4) lesgegeven. Hierna ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan en ben sinds deze week begonnen op de Paulusschool. Iedere maandag, dinsdag en vrijdag sta ik in groep 3-4B. Deze week heb ik al een fijne start gemaakt!

Ik kijk er naar uit om met nieuwe leerlingen, ouders en collega's de samenwerking aan te gaan.

Met vriendelijke groet,
Frauke

Welkom juf Kelly

Hallo allemaal,

Ik zal me hier even voorstellen. Mijn naam is Kelly Bijlaart- van Gils en ik woon samen met mijn man, zoon van 10, dochter van 8, drie kippen, twee konijntjes en vier tamme ratjes in Wijchen.

Ik vind het leuk om te wandelen, tennissen, spelletjes te spelen, voetbal te kijken in het stadion en creatief bezig te zijn met een plotter. Daarnaast ben ik gek op kinderboeken en daarom heb ik sinds 2 jaar een Kinderminibiebop de Heuvelstraat. Kom gerust eens kijken!

Na 12 jaar op een school in Hatert gewerkt te hebben was het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb er voor gekozen om de vervangerspool van Kans en Kleur in te gaan om te kijken wat ik nou eigenlijk wil binnen het onderwijs. Via die weg ben ik vorig schooljaar al een hele tijd werkzaam geweest op de Paulus in groep 3/4. En ook dit jaar mag ik weer naast Mieke werken in groep 3/4A. Ik heb een leuke start gehad en ik heb er ontzettend veel zin in om er een leuk jaar van te maken.

Groetjes, Kelly



Welkom juf Daniëlle

Mijn naam is Daniëlle van der Horst.

Ik ben 37 jaar en woon samen met mijn man en dochter in Elst. Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam waar ik ook 15 jaar werkzaam ben geweest als leerkracht. Ik heb verschillende groepen gehad de laatste jaren voornamelijk groep 3/4. In mijn vrije tijd fotografeer ik graag of ben ik creatief bezig met het maken van servies, potjes of andere leuke dingen die ik zelf kan maken.



Naast mijn rol als leerkracht ga ik binnen de Paulusschool ook aan de slag als gedragsexpert. Ik ga samen met het team aan de slag met de vreedzame school en de kinderen zullen me in de groep zien als ik kom kijken tijdens de lessen.

Ik kijk uit naar een heel leerzaam en gezellig jaar op de Paulusschool.

Met vriendelijke groet,
Daniëlle van der Horst

Welkom juf Jessie

Beste ouders/verzorgers, lieve kinderen,

Van 1991 – 1999 was ik zelf leerling op de Paulusschool en vanaf dit schooljaar mag ik hier komen werken, hoe leuk is dat!

Mijn naam is Jessie Suripatty – van den Broek en ik kom werken als intern begeleider/kwaliteitscoördinator op school.

Ik woon in Wijchen, samen met mijn man en twee zoontjes. In mijn vrije tijd hou ik ervan om lekker op pad te gaan en grote en kleine avonturen te beleven, op vakantie, maar ook zeker dichtbij. Ik kijk graag naar Formule 1 en houd van LEGO bouwen met mijn kinderen

Op school zal ik veel overleg hebben met de leerkrachten, zal ik in de klassen komen kijken en aansluiten bij gesprekken met ouders/verzorgers, met name van de leerlingen uit groep 6-8.

Mocht u vragen hebben, loop gerust eens binnen!

Hartelijke groeten,
Jessie Suripatty – van den Broek



Welkom juf Manon

Hallo allemaal,

Mijn naam is Manon Papen, 26 jaar oud en ik woon in Wijchen. Sinds de start van dit schooljaar ben ik werkzaam bij groep 7/8A. Ik ben aanwezig op de dinsdag en de woensdag. De overige dagen werk ik voor de invalpool.

Als leerkracht vind ik het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de klas en dat iedereen zichzelf kan zijn.

Naast leerkracht zijn vind ik het ook leuk om activiteiten te doen met vrienden, zoals een spelletje of een hapje eten.

Ik heb er erg veel zin in, we gaan er een super schooljaar van maken

Groetjes,
Manon



Luizenzakken

Mocht u zoon/ dochter een (nieuwe) luizenzak nodig hebben.
Dan kun je er een kopen bij de OR.

Stop €4,50 euro in een envelop, voorzien van naam en klas.
Doe de envelop in de oranje brievenbus van de OR.
Deze staat in de hal bij de hoofdingang.

Bedankt, namens de ouderraad.



MeerVoorMekaar: Cursus voor ouders met pubers

MeerVoormekaar organiseert een cursus voor ouders uit de gemeente Wijchen die willen weten hoe ze met hun puber om kunnen gaan.
De volgende cursus voor ouders van pubers in Wijchen start op woensdag 13 september.
Locatie: 't Mozaïek.
Vijf avonden van 19:00 - 21:00 uur, waarin alle dagelijkse zaken aan bod komen die voorkomen in een huis met pubers. Onderwerpen als gedrag, praten met je puber, conflicten, sociale media, alcohol en drugs.
Hoe ziet dat eruit voor jou als opvoeder? Doe mee en kom erachter! Deelname is gratis.



Meld je snel aan via: j.evers@meervoormekaar.nl
Meer info: Jeanny Evers, tel. 06-81026993

School maatschappelijk werk

Even voorstellen

Mijn naam is **Loes Loeffen** en vanuit het Sociaal Wijkteam Wijchen ben ik als schoolmaatschappelijk werker werkzaam op de Paulusschool.



Jullie kunnen voor kleine en grote vragen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jullie kinderen bij mij terecht. Denk hierbij aan vragen over opvoeden, sociale vaardigheden, faalangst, (rouw)verwerking, (echt)scheiding, pesten, etc.

In een eerste gesprek kunnen we samen kijken wat de vraag precies is, wat ik daarin kortdurend zelf kan betekenen en indien nodig kan ik doorverwijzen naar passende hulp.

In principe ben ik elke donderdagochtend aanwezig op school. Jullie zijn dan welkom om binnen te lopen voor informatie of advies. Jullie kunnen ook een afspraak met mij maken via de intern begeleider.

Met vriendelijke groet,
Loes Loeffen

Bericht van Schoolmaatschappelijk Werk



SOCIAAL
WIJKTEAM
WIJCHEN

Elk jaar horen 85.000 kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan.
Wat betekent het voor een kind als ouders gaan scheiden?
En wat zijn de gevolgen voor kinderen?
Hoe kan jij je kind(eren) helpen?

Als ouders uit elkaar gaan kan dat moeilijk zijn voor een kind; opeens verandert er veel. Veel kinderen voelen zich boos, verdrietig, eenzaam of angstig. Sommigen voelen zich ook opgelucht, als er bijvoorbeeld al langere tijd spanningen of ruzies waren thuis.

Vaak veroorzaakt de scheiding stress. Dit kan zich uiten in hevige emoties, slaapproblemen, minder (zelf)vertrouwen, moeite met concentreren op school en/of gedragsproblemen. Hoe beter de scheiding verloopt, hoe kleiner de gevolgen voor de kinderen zijn.

Om als ouders je kind te begeleiden in deze periode is er veel mogelijk. In de flyer in de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie handige informatie over:

- [Villa Panedo](#)
- [Boeken](#)
- [Informatie- en adviespunt relatie en scheiding in het Mozaïek](#)
- [KIES, een praatgroep voor kinderen van 7 tot 12 jaar](#)