

Nieuwsbrief



schooljaar 2023-2024 vrijdag 24 november



OP DE PAULUSSCHOOL IS HET VEILIG



OP DE PAULUSSCHOOL ZIJN WE SAMEN



OP DE PAULUSSCHOOL
HEBBen WE VERTROUWEN IN ELKAAR



OP DE PAULUSSCHOOL
DRAGEN WE VERANTWOORDELIJKHEID

Dit zijn ze dan: De Kinderraad-Kanjers van dit schooljaar!



Ook dit jaar heeft de Paulusschool een enthousiaste Kinderraad, die met veel energie aan de slag gaat voor alle leerlingen van de school. De eerste twee overleggen waren we al lekker actief.

Zo ligt er al een lijst met goede ideeën voor op het onderbouw- én bovenbouwplein en wordt er komende week een enquête uitgevoerd onder alle leerlingen. Straks weten we dan ook welke naschoolse activiteiten écht leuk zijn om te organiseren in Noorderlicht en op welke dag we dat het beste kunnen doen. De uitkomst bespreekt Carina dan met de programmacommissie van Noorderlicht.

Tot ziens, *Kian, Lux, Joah, Sascha, Noa, Jaylee, Thirza, Dieke, Puck en Anouk!*

Kalender

Week van 27 november t/m 1 december		
Maandag	27 nov.	Schoen zetten
Dinsdag	28 nov.	MR 19.30 uur 
Woensdag	29 nov.	SINT PANNEKOEK
Donderdag	30 nov.	Naschoolssport 5-8
Vrijdag	1 dec.	

Week van 4 december t/m 8 december 2023		
Maandag	4 dec.	
Dinsdag	5 dec.	Sinterklaas
Woensdag	6 dec.	Studiedag, alle kinderen vrij
Donderdag	7 dec.	Naschoolssport 5-8
Vrijdag	8 dec.	

Voorleeswedstrijd

.....TROMMELGEROFFEL

..... En de voorleeskampioen van de Paulusschool is geworden:

ANIKA

Wat een mooie, maar vooral spannende finale was het afgelopen dinsdag in de speelzaal.

De juryleden; juf Nina, Truus (biebouder), Truus (biebouder) en Thirza de voorleeskampioen van vorig jaar hadden een pittige klus.

Jaylee, Ilse en Anika namen het tegen elkaar op in de finale.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zaten aandachtig te luisteren. Alle drie de kandidaten hebben ons meegenomen in hun verhaal, ze gebruikten hun stem en ze keken het publiek in.

En er kan er maar 1 de winnaar zijn. Anika, van harte gefeliciteerd!

Wij wensen jou heel veel succes en plezier in de vervolgronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.



Bezoek groep 8 Maaswaal college Oosterweg

Groep 8 ging woensdag naar de middelbare school Maaswaal Oosterweg, ze hebben een paar vakken gedaan zoals: lifestyle, tekenen, zorg en welzijn, programmeren etc. Zo konden we even kijken hoe het op de middelbare school is. De kinderen zijn in 2 groepen verdeeld.

- ✓ Bij lifestyle hebben we het over koken gehad, we hebben een kleine amuse gemaakt met paprika, komkommer, roomkaas en bieslook. Bij het volgende vak gingen we tekenen, we moesten 5 schetsen tekenen en je moest er 1 uitkiezen. Toen moest je het op een groot blad tekenen.
- ✓ Bij zorg en welzijn hebben we geleerd over bepaalde beroepen zoals verpleegster, achter de balie etc.
- ✓ Met dienstverlening en productie hebben we stickers gemaakt met een printblog. Je kon zelf een vorm en kleur kiezen toen die klaar was moest je nog een paar stappen volgen.
- ✓ Bij aardrijkskunde gingen we het over klimaat en cultuur hebben. We hadden daarna nog een paar opdrachtjes gemaakt in groepjes.
- ✓ Bij programmeren hebben we onze namen geprogrammeerde op de computer gemaakt helaas konden we het niet uitprinten maar het was wel heel leuk om te maken.



Groetjes van groep 8 van de Paulusschool

Sint Pannekoek aanstaande woensdag: Neem je ook iets mee?



WIJ BAKKEN PANNENKOEKEN VOOR STICHTING HIGH HOPES

Op **29 november** is het Sint Pannekoek, een traditie in het leven geroepen door striptekenaar Jan Kruis.

Bij Sint Pannekoek draait het om een goed doel, elkaar ontmoeten en samen zijn. Wijkvereniging Wijchen Noord gaat dit jaar pannenkoeken bakken voor de Stg. High Hopes. Deze stichting zamelt levensmiddelen in om kerstpakketten te maken voor ouderen en gezinnen die het financieel wat minder hebben en niet in aanmerking komen voor steun van de Voedselbank. Onder schooltijd bakken wij voor alle kinderen van de Paulusschool een pannenkoek in ruil voor een houdbaar levensmiddel.

Stichting High Hopes is blij met:

(houdbare) levensmiddelen zoals frisdrank, melk, thee, koffie rijst, pasta, koekjes, snoepjes etc. , maar ook artikelen die u zelf op de kersttafel zou zetten zoals kersstol, ragout, pasteitjes, oliebollenmix etc.

Benieuwd naar de achtergrond van Sint Pannekoek?

Kijk dan eens op www.sintpannekoek.nl