

Nieuwsbrief



schooljaar 2023-2024 vrijdag 23 februari



OP DE PAULUSSCHOOL IS HET VEILIG



OP DE PAULUSSCHOOL ZIJN WE SAMEN



OP DE PAULUSSCHOOL
HEBBen WE VERTROUWEN IN ELKAAR



OP DE PAULUSSCHOOL
DRAGEN WE VERANTWOORDELIJKHEID

Op de Paulusschool hebben we hart voor elkaar

Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen nieuws. En toch informeren we jullie hierover in deze nieuwsbrief, omdat dit het onderwerp is van blok 4 van de vreedzame school. Hiermee zijn we allemaal deze week in de klassen gestart. Het doel is dat de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.



De lessen zijn gericht op:

- Het beseft dat iedereen gevoelens heeft.
- Het herkennen en benoemen van gevoelens.
- Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
- Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
- Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
- Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
- Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
- Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
- Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
- Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
- Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
- Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.



Kalender

Week van 26 februari t/m 1 maart 2024		
Maandag	26 feb.	
Dinsdag	27 feb.	Naschoolse sport 14.00 - 15.00 gr. 1-4
Woensdag	28 feb.	
Donderdag	29 feb.	
Vrijdag	1 maart	Complimentendag

Week van 4 maart t/m 8 maart 2024		
Maandag	4 maart	
Dinsdag	5 maart	Naschoolse sport 14.00 - 15.00 gr. 1-4
Woensdag	6 maart	
Donderdag	7 maart	
Vrijdag	8 maart	Groep 1-2 vrij

Nieuws van de Schoolmaatschappelijk werker

Elk jaar is het op 1 maart Nationale Complimentendag!

Waardering krijgen voor wie we zijn en wat we doen is waar we als mens het meest naar verlangen. Toch is het geven van een compliment nog niet echt ingebakken in de Nederlandse cultuur. Er wordt in de maatschappij in toenemende mate gekeken naar wat er fout gaat. Maar iedereen groeit door het krijgen van positieve aandacht, erkenning en waardering.

Veel ouders denken dat hun kind het wel merkt dat ze tevreden zijn. Dat is meestal ook zo, maar het is krachtiger om het ook onder woorden te brengen. Regelmatig laten weten dat je kind iets goed doet zorgt ervoor dat hij/zij zich gezien voelt. Het bevordert het zelfvertrouwen van je kind en vergroot de kans dat het dat gedrag vaker zal vertonen.

Ben je nieuwsgierig naar tips hierover?

Lees dan zeker de flyer in de bijlage bij deze nieuwsbrief!

