

Beste ouders/verzorgers,

De kinderraad van de Paulusschool van het schooljaar 2020-2021 is gestart. Graag stellen ze zich met de foto en een stukje tekst hieronder aan jullie voor.



Hoi,

Wij zijn Yfke en Lucas. Wij zitten in groep 5/6A. We zijn allebei 9 jaar. Lucas is elke keer bij de kinderraad en Yfke is het hulpje. Waarom we in de kinderraad zitten is, omdat het gezellig is. En de kinderen hebben ons gekozen voor de kinderraad. Wat doen we bij de kinderraad is vergaderen, we praten heel veel en we zorgen goed voor de school.

Beste ouders,

Wij zijn Fiene & Diede. Wij zitten in Groep 5/6 b. Wij zijn 8 & 9 jaar. Fiene is het gewone kind van de kinderraad & Diede is het hulpje. Wij kunnen goed overleggen. Wij maken de school fijner & veiliger voor iedereen.

Groetjes Fiene & Diede.

Hoi

Wij zijn Vince en Sanne. Wij willen in de kinderraad omdat we houden van discussiëren en overleggen in een groep zoals de kinderraad. We zijn 9 en 10 waardoor we wel weten wanneer het onze beurt is. Dus wij vonden dat we de kans moesten grijpen. En dat is goed gelukt waardoor we nu mee mogen doen met het beslissen van de school. Wij hebben mede met de anderen kinderraadleden veel zin in dit schooljaar, maar we hopen ook op een paar veranderingen van de school. Sanne is hulpje en Vince is de officiële.

Wij zijn de kinderen van de kinderraad, Daan en Feyke. Wij zitten samen in groep 7/8 b. Feyke zit in groep 8. Daan zit in groep 7. Daan is 10 jaar en wordt bijna 11 jaar. Feyke is ook bijna 11 jaar. Feyke is

het officiële kinderraadslid en Daan is het hulpje. We willen zorgen voor belangrijke dingen op de Paulusschool. Waarom zijn wij de kinderen van de kinderraad, omdat we de meeste stemmen hadden. We gaan zorgen dat de school veilig en leuk is en misschien ook nog wat dingen veranderen op deze school.

Groetjes Daan en Feyke

Hallo,

Wij zitten in groep 7/8c en wij zijn Broyanna en Infaïro. Wij zijn allebei 11 jaar. Wij zitten in de kinderraad omdat wij mee willen denken met de dingen die de school kan verbeteren. Infaïro is het hulpje en ik (Broyanna) ben elke keer bij de kinderraad. Als je ideeën hebt kan je dat bij de kinderraad kwijt.

Dat was het, doe!